

NOTER



Sæt dig et sted, hvor du kan finde ro og hvile. Tag kransen i hånden. Begynd med den gyldne perle. Føl på den. Følg tankerne omkring hver perle, som er beskrevet i stikord inde i folderen, og afslut evt. med den bøn Jesus selv har lært os:

Vor Fader, du som er i himlene! Helligt blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! - Amen.

KRANSENS HISTORIE

Kristuskransen er som en redningsring. Den eneste opgave ringen har, er at være ved hånden, når der er brug for den.

Det er Martin Lønnebo, tidligere svensk biskop, der har fundet på Kristuskransen.

Han vidste, at det ikke er nemt at bede. Derfor ville han gerne hjælpe mennesker med at samle tankerne om Gud i bøn.

I Sverige hedder den Frelsarkransen. Det betyder redningsring, den man kaster ud til mennesker, der er ved at drukne. På svensk giver det således et ordspil med *frelseren*, Jesus Kristus.

I Norge valgte man at oversætte ordet til Kristuskrans. Det norske navn ligger nok tættest på dansk, det er også derfor naturligt, at vi også kalder den Kristuskransen.

Der findes nu udførlige bøger fra Sverige og Norge, og nogle af dem er oversat til dansk.

For mere information se da bl.a.:
www.kristuskransen.dk
Bøger og perler til Kristuskransen.

JESCOM.dk



Dette er ikke et smykke, og det er heller ikke en ny form for katolsk rosenkrans. Det er et fysisk hjælpemiddel på lige fod med bøger, billeder og andre ting der kan stimulere vore sanser til en bedre fordybelse i bøn og lovprisning til Den Treenige Gud. Vi er således stadig på fast grund inden for folkekirken.

INDFØRING

Gudsperlen

Tro, forundring og tillid til Guds eksistens, lys og nærvær.

Stilhedspærler

Stilhed og tid, så Gud kan tale til dig. Stille, stille, så du kan høre med hjertet.

Jegperlen

Jeg er lille, men en perle, smuk og værdifuld for Gud, skabt i Hans billede.

Dåbsperlen

Overgivelsesperlen. Tvivl og uro kan tæmmes. Som børn stoler på sine forældre, stoler vi på Gud. Dåben giver dig Jesus som bror. Du har nu en ekstra stor familie, der giver tryghed.

Ørkenperlen

Prøvelse, øvelse, fristelse. Livet kan være svært, og vi gør hinanden ondt. Gå igennem ørkenen for at komme ud. Gud bærer dig igennem livet.

Bekymringsløshedspærlen

Ingen er så tryk i fare, som Guds lille børneskare. Jesus siger: »Kom til mig - I som bærer på tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.« Lad bekymringerne stå, og lad sindet og fantasien fylde med det smukkeste, du ved i verden.

Kærlighedspærlen

Guds gave som vi modtager. Korset er begyndt at gro til livets træ. Det når himlen med sine grene. Træet gør at det bliver sommer, selv om det er vinter. Kravl op i træet. Her kan du spise af Guds kærligheds frugt. Den giver kraft til at leve. Nadveren i kirken er og gør det samme.

Kristuskranzen

(Størrelse og form på perlerne er mindre væsentlige, så du bestemmer selv. Det er farven der lægges betydning i.)



Offerperlen

Det er din kærlighed til Gud, mennesker og naturen. Den er kun til gavn, hvis den deles med andre. Del ud til andre.

Hemmelighedspærler

Her er din længsel, ønsker, drømme og bønner. Måske er en af perlerne din familie. Kun du og Gud ved hvad de betyder.

Nattens perle

Som mørket kan være uigennemsigtigt, uhyggeligt og trykkende, sådan kan det også være i hjertet. Når en du holder af dør, når du skældes ud, når ingen kan lide dig. Men lys findes alligevel! Opgiv ikke på halvvejen! Du er ikke alene! Gud sender sine engle og sin Helligånd, så du altid har Jesus ved din side. Bed din tryghedsbøn. *Fader vor...*

Opstandelsesperlen:

Her er der glæde. Skatten er nær. Skatten er Guds rige, som er iblandt os. Den er usynlig lige som Gud, Jesus og Helligånden, men det kan fornemmes og mærkes. Når vi fornemmer Guds rige er nær, bliver vi fyldt af glæde. Nu har vi fundet skatten, selv om vi ikke kan se og gribe den. Gud har lovet os den. På Hans løfter kan man altid stole.

Gudsperlen

Gud var begyndelsen og Han er også enden. Vi har fået små ledetråde fra alle perler, og forsmag på skatten undervejs, men her hos Gud er vi hjemme. Gud siger: Jeg giver dig livets krone. Navnene på ædelstenene i kronen er: Kærlighed, Glæde, Fred, Tålmodighed, Venlighed, Godhed, Trofasthed, Mildhed, Selvbeherskelse. Jeg giver dig hemmelighedens ring. I den står der: Ikke engang døden skal skille os ad.